

Änglamark

Kalla den änglamarken, eller himlajorden om du vill
Jorden vi ärvde och lunden den gröna
Vildrosor blåsippor lindblommor och kamomill
Låt dom få leva, de är ju så sköna

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm
Leka tittut mellan blommande grenar
Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm
låt fiskar simma bland bryggor och stenar

Sluta att utrota skogarnas alla djur
Låt örnen flyga, låt rådjuret löpa
Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur

Kalla den änglamarken, eller himlajorden om du vill
Jorden vi ärvde och lunden den gröna
Vildrosor blåsippor lindblommor och kamomill
Låt dom få leva, de är ju så sköna

Sång för klimatet

Vi måste vakna och se den nakna
och bistra sanningen i ögonen just nu, nu, nu
För vi kan bygga en bättre framtid
Och vi gör det här och nu.

Den här planeten har blivit en het en.
Vi måste kyla ner den, rädda Eden nu, nu, nu
För vi kan bygga, En bättre framtid
Och vi gör det här och nu. (*instr.*)

Och får man önska ska jorden grönska.
Så ändra stil och släng din bil och gör det nu, nu, nu.
För vi kan bygga en bättre framtid
Och vi gör det här och nu.

Så sluta tveka, Eller blåneka För ska det vända,
bör det hända nånting nu, nu, nu.
För vi kan bygga, En bättre framtid
Och vi gör det här och nu. (*instr.*)
Så sluta tveka...

(Melodi: Du ska få min gamla cykel)

Ja vi lovar göra mer för vårt klimat
Att inte göra vissa saker är en start
Men vi har makt att göra mera
Det som går att fantisera
Och tillsammans går det med en väldig fart

Det är bättre att va jobbig än va dum
Det är bättre att va jobbig än va dum
Ja så dela gärna saker och ställ till ett stort spektakel
Det är bättre att va jobbig än va dum

Ja vi lovar göra mer för vårt klimat...

Det är bättre att va hjälpsam än va sur
Det är bättre att va hjälpsam än va sur
Fast vi tycker folk är skeva så vill alla faktiskt leva
Det är bättre att va hjälpsam än va sur

Ja vi lovar göra mer för vårt klimat...

Det är bättre att få leva än va död
Det är bättre att få leva än va död
Så vi lovar att vi skiter
i kortsiktiga profiter
Ge oss vatten, skog och luft i överflöd

Ja vi lovar göra mer för vårt klimat...

(Melodi: 34:an)

Detta kol har varit vårt uti många herrans år
Detta kol har varit vårt och den har nog satt sina spår
Detta kol har vi fått andas varje dag i vått och torrt
Men nu är det slut på det för nu ska kolet kastas bort

Ja nu är det slut på gamla tider, ja nu ära det färdigt inom kort
Låt vårt kol bli kvar i jorden låt oss göra något gott
Låt oss ta vår nöd på allvar, sluta elda upp bensin,
Nu är det slut på gamla tider, kom så gör vi barnens framtid fin.

Nej vi röker inte inomhus när vi nu går på fest
Vi har slutat upp med kvicksilver, radium och asbest
Och vi agar inte barnen mer med ris och med linjal
Men nu skadas de i stället genom lögn och tomma tal

Ja, nu är det slut på gamla tider...

När du gammal är och barnbarnsbarnet sitter på ditt knä
Kanske barnbarnsbarnet tackar dig för att du varit med
Att du gjort allt som du kunde, att du gjorde det i tid
Och då känner du i hjärtat ro och glädje, hopp och frid!

Ja, nu är det slut på gamla tider...

I natt jag drömde

I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut
Jag drömde om ett svalt klimat där bränderna var slut

Jag drömde om en jättesal, där statsmän satt på rad
Så skrev de på ett konvolut, och reste sig och sa:

Det finns inga oljepumpar mer, och väck är kolindustrin
Och ingen eldar längre upp en enda droppe bensin

På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog
Och alla drack varandra till, och dansade och log

:/: I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut
Jag drömde om ett svalt klimat, där storm och bränder var slut:/:

Sång till friheten

Du är det finaste jag vet
Du är det dyraste i världen
Du är som stjärnorna
Som vindarna
Som vågorna
Som fåglarna
Som blommorna på marken

Du är min ledstjärna och vän
Du är min tro, mitt hopp, min kärlek
Du är mitt blod
Och mina lungor
Mina ögon
Mina skuldror
Mina händer och mitt hjärta
Friheten är ditt vackra namn
Vänskapen är din stolta moder

Rättvisan är din broder
Freden är din syster
Kampen är din fader Framtiden ditt ansvar

Du är det finaste jag vet
Du är det dyraste i världen
Du är som stjärnorna
Som vindarna
Som vågorna
Som fåglarna
Som blommorna på marken
Du är det finaste jag vet

Det här är din jord

Det här är din jord, det här är min jord
Det är våra barns jord som ger liv
Åt allt som frodas och är i samklang
Moder jord hon vill oss väl

Se dina barns ögon och besvara frågan
finns något kvar att leva av
när jorden har kokats av vår livsstil
är du vuxen så är ansvaret ditt!

Det här är din jord...

Ta hand om luften och vårda vattnet
värna skogen och alla djur
förändra systemet och inte klimatet
tala klarspråk agera nu!

Det här är din jord....

Instr.

Det här är din jord....

ta hand om luften....
förändra systemet...